

LITURGISCHE AANWIJZINGEN

HERDENKING COVID zondag 29 augustus 2021 ENSCHEDE

"De Heer zegt: Meisjes en jongens zullen vrolijk dansen, zelfs oude mensen dansen mee. Want ik maak een eind aan de rouw en het verdriet van mijn volk. Ik troost hen en maak hen weer blij."

Jeremia 31:13

Overwegingen bij de invulling van de eredienst

Een profetie die dezelfde sfeer ademt als Jeremia 31:13 is **Zacharia 8:4-8**. Samen met vers **20-23** vormen deze woorden in het *Gemeenschappelijk Leesrooster* de 'Profetenlezing' van 29 augustus a.s., de 11e zondag van de zomer. Bij deze lezing dichtte André Troost ooit begin jaren-80 het lied "Jeruzalem, zo zegt de Heer" op de melodie van Psalm 122. (Zingende Gezegend 38; Hemelhoog 267 en andere bundels)

Een passende reactie is daarbij de tweede helft van **Psalm 34** (in vertalingen: vanaf vers 12). "Komt kinderen... (en vs. 19) gebroken mensen is de HEER nabij, Hij redt wie zwaar getroffen is." Een bemoedigende 'Antwoordpsalm' bij de lezing voor een ieder die door corona beschadigd is.

Het slot van de lezing uit Zacharia 8, vers 20-23, legt de link met Jezus Messias. De 'Evangelielezing' voor 29 augustus is: **Marcus 8:22-26** 'Genezing van de blinde te Bethsaida.' Opvallend is de manier waarop de grote Geneesheer uit Nazareth ons het licht doet zien. De wending van ons lot; het veranderen van rouw in vreugde is maar niet zoiets als een 'schakelaar met aan/uit'...

Ons lot, het ligt in handen van onze God, aldus **Psalm 139**, de 'Introïtus' van deze zondag "Heer U doorgrondt en kent mij." Die toepasselijke bekentenis bij een corona-gedachtenis kan in vele toonaarden worden gezongen: zie bijvoorbeeld de 'Antifoon' van LB 710d, diverse berijmingen, Opwekking 518 of 'Open Boek' van Psalmen voor nu.

Geschikt is eveneens de bemoedigende tekst die Sytze de Vries maakte op de bekende melodie van Sibelius' Finlandia: "Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan." (*Het liefste lied van overzee*, dl.2 nr.15). De woorden zijn feitelijk een gezongen godsspraak.

Overige liedsuggesties:

LB 416 "Ga met God en Hij zal met je zijn" Hij die in zijn liefde je bewaart en in de dood je leven spaart (couplet 3).

LB 450 "Verblijd u in de Heer te allen tijd" Een tekst van Willem Barnard voor Zondag Gaudete, naar Flp.4:4-7 en Ps.85:2. De Heer brengt in onze ballingschap een keer en heeft ons in zijn hoede. Hij is nabij.

Gereformeerd Kerkboek Psalm 56:3 "Mijn ballingschap hebt U te boek gesteld" En daarom: Ik loof God.

Opw 770 "Ik zal er zijn" De Naam 'Ik ben'; Ik zal er zijn, mag troost en moed geven.

Opw 832 "Jezus overwinnaar" Waar U verschijnt wordt alles nieuw; daarmee begint dit lied.
Een aanzet tot hoop en verwachting.

Opw 488 "De kracht van uw liefde" U, Heer, tilt mij op, en draagt en beschermt mij; een herdenking is er op gericht, om opgetild worden vanuit het verdriet naar hoop.

SELA "Een toekomst vol van hoop" Gedenken mag samenvallen met hoop en verwachting

SELA "Mijn Toevlucht" (Psalm 91) dichter/componist Adrian Roest, o.a. Hemelhoog 25.

SCHRIJVERS VOOR GERECHTIGHEID "Maak ons hart onrustig, God" (naar Psalm 62), Opw.805;
Hemelhoog 282. Geschikt rond schuldbelijdenis of Kyrie-gebed.